

Een ander Open Huis

**SMAL,
SMALLER,
SMALST
HOOG,
HOGER,
HOOGST
LANG,
LANGER,
LANGST**



Als er op dit moment verschuivingen zijn in de hedendaagse architectuur, dan worden deze wel verwezenlijkt door architect Erik Wamelink uit Lievelede. Onder zijn supervisie verrijst het smalste, hoogste en langste huis in Nederland. Dit huis is 3.60 meter breed, 22.5 meter lang en 11 meter hoog!

Om bij het begin te beginnen; Erik werd benaderd door Eddy en Petra Meerens die een bouwkaaf hadden gekocht naast het huis van een bekende Nederlands voetballer. Het huis van die voetballer was echter zo groot, dat bij Eddy en Petra al gauw de angst ontstond dat hun huis zou gaan lijken op de garage van deze beroemdheid. Hoe was dit nou te voorkomen...

Al sinds jaar en dag waren Eddy en Petra een fan van de ontwerpen van Erik Wamelink en hadden ze tijdschriften bewaard waarin zijn ontwerpen werden behandeld. Met vier A4 tjes aan woonwensen zijn ze binnen gestapt bij Erik en hebben kenbaar gemaakt dat ze een bijzonder huis wilden wat comfortabel, leefbaar en toch uitzonderlijk zou zijn. Ze



hebben met Erik een rondleiding gemaakt langs huizen die door hem zijn ontworpen en vervolgens besloten om hem een vrije hand te geven voor het ontwerp van hun huis.

Voor Erik was het natuurlijk een nieuwe uitdaging hij kwam op het idee om alle excessen in de bouwwereld en de bouwvoorschriften te hanteren. Daarbij was het uiteraard van belang om de wensen van Eddy en Petra te vertalen en tevens binnen een accepteerbaar budget uitvoerbaar maken.

Het uiteindelijke ontwerp riep bij Eddy en Petra behoorlijk wat twijfels op. Vooral de breedte



nagenoeg helemaal gesloten omdat uit het Noorden de kou komt. Via een wenteltrap en gebruik van loopbruggen zijn de ruimtes te betreden en als extra detail heeft Erik iets speciaals bedacht. Op de bovenste verdieping is de slaapruimte gecre-

eerd voor Eddy en Petra met daarop

aansluitend een ruim dakterras en juist aan het eind van dat dakterras staat een bad... Baden in de openlucht op 11 meter hoogte, hoe schitterender kan het nog! In een warm bad liggen terwijl er sneeuw ligt of op zwoele Indian Summer Nights met een prachtig uitzicht over het Nederlandse landschap.....

Eddy en Petra zijn dolgelukkig met dit ontwerp en deze bijzondere woonvorm. Eddy: "We zijn er ons terdege van bewust dat we een extremititeit aangaan en we hebben ons heel lang moeten verdedigen over ons besluit. Iedereen was altijd vol trots aan het vertellen hoe hun huis er uit zou gaan zien en hoeveel erkers en serres er aan werden gebouwd. Als wij dan vertelden hoe ons huis eruit gaat zien, vielen alle monden open en bleef het altijd even stil. Maar de bewondering stijgt steeds meer en we verheugen ons enorm op ons huis. De tuin blijft heel somber, gewoon als een sompig moeras waarbij het lijkt of ons huis als een Feniks uit de as is verrezen."

boezemde nogal wat angst in; 3.60 meter breed, daar is toch niet in te leven? Ze besloten er nog eens ernstig over na te denken maar gelijk diezelfde avond kreeg Erik een telefoontje van Eddy. "Ik sta hier nu in de huiskamer van mijn ouders en raad eens hoe breed die is, 3.60 meter! Eigenlijk is dat een vrij normale afmeting, dus we doen het!"

Hun huis bestaat uit 4 etage's en bij binnenkomst in de berging op de onderste verdieping kan men via ruime vides omhoog kijken tot de 4e verdieping waar de slaapruimte is gesitueerd. Het huis heeft een zeer open karakter en de Zuid gevel is geheel voorzien van glas. Zo heeft de zon de hele dag tijd om het huis extra te verwarmen en omdat er gedeeltes zijn aangebracht met gekleurd glas kunnen de bewoners aan de lichtinval afleiden hoe laat het is. De Noord gevel is

